

KRISTENSAMFUNDET

SJÆLLAND • KØBENHAVN

Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C

Præst: Mette Weinhard 3331 4341 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

Præst: Troels Lindow 3323 3326 bedst 9.00 -11.00; 15.30 -17.30
troels.lindow@mail.dk

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen 2147 3317

FYN • JYLLAND • AARHUS

Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

Præst: Mette Weinhard 3331 4341 bedst 9.00 -11.00; 19.00 -21.00
mette.weinhard@gmail.com

AKUTTELEFON • FOR HELE LANDET: 4251 0600

INFORMATION

KRISTENSAMFUNDETS KONTO • SJÆLLAND OG KØBENHAVN:

MERKUR · 8401 11 02 37 7 · MOBILEPAY 43 515 (angiv *hvad* der gives bidrag til)

KRISTENSAMFUNDETS KONTO • FYN OG JYLLAND:

MERKUR · 8401 17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv *hvad* der gives bidrag til)

KASSERER: Lisa Bratlann 4040 5910 lisabratlann@gmail.com

BLADET (via e-mail): Henning Christiansen h.christiansen@hotmail.dk

HJEMMESIDE: www.kristensamfundet.dk

SAKRAMENTALE HANDLINGER såsom Døb, Bryllup, Skriftemål, Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser – afholdes efter aftale med en af præsterne...

KRISTENSAMFUNDETS KULTISKE HANDLINGER, foredrag og sammenkomster er åbne for alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes gennem frivillige bidrag...

KRISTENSAMFUNDET
Bevægelse for religiøs fornyelse

MIKAELI
TRINITATIS

Oktober
10 · 2022

EVANGELIETEKSTER Oktober 2022

Mikaeli

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Søndag den 2. oktober
(– se Matt. 22 side 16 i sept.bladet) | Matt. 22, 1-14 |
| 2. Søndag den 9. oktober | Joh. Åb. 12, 1-14 |
| 3. Søndag den 16. oktober | Joh. Åb. 19, 11-16 |
| 4. Søndag den 23. oktober | Efeser Br. 6, 10-24 |

Trinitatis

- | | |
|---|------------------|
| 5. Søndag den 30. oktober
<i>NB! Vintertid</i> | Joh. Åb. 1, 9-20 |
|---|------------------|

*

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet

Fra Mikaeltidens begyndelse den 29. september og helt frem til advent er evangelielæsningen hovedsageligt helliget Johannes Åbenbaring.

Ved at tage åbenbaringen i nærmere øjesyn kan vi blive opmærksomme på ryttere, dragekamp og et „gyldent slot i himlen den blå“ – som sænker sig ned på jorden. Billedkvaliteten i åbenbaringen kan erindre os om billeder fra eventyrets verden – vi kan ane fjerne gyldne tider – mens vi vandrer ind i den mørke årstid.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard

KØBENHAVN Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling

- | | | |
|-----|--|----------|
| | Mikaels dag, torsdag den 29. september | kl 10.00 |
| | Søndage og lørdage i oktober | kl 10.00 |
| NB! | Lørdag den 15. oktober: <i>Handling på norsk</i> | |
| NB! | Fra søndag den 30. oktober: <i>Vintertid!</i> | |

Der er ikke Menneskevielsens Handling på torsdage i oktober og fremover – men se 'Meddelelser' ang. menighedsandagt...

Søndagshandling for Børn

- | | | |
|-----|--|----------|
| NB! | <i>De deltagende børn bedes møde kl 10.55</i> | |
| | Søndage når mindst to børn deltager
(aftal eventuelt indbyrdes) | kl 11.00 |

Konfirmation 16. april 2023

Undervisningstimer på Sankt Knuds Vej på torsdage:

- | | | |
|-----|--|----------|
| | 29. september; 13. og 27. oktober | kl 16.30 |
| | 10., 17. og 24. november; 15. december | kl 16.30 |
| NB! | Forældremøde: Torsdag 10. november | kl 19.30 |

Fremblik

Mindehandling på Sankt Knuds Vej
for *Niels Kristian Stokholm*:
Lørdag den 5. november kl 10.00

Foredrag og Sammenkomster København

Torsdag den 29. september

Kl 10.00: **Optakt til Mikaeli**
Derefter: Menneskevielsens Handling

Torsdag den 6. oktober

Kl 10.30: **Håndarbejdsgruppen mødes**
Alle interesserede er velkomne – *Se 'Meddelelser'*

Lørdag den 15. oktober

Kl 11.00: **Kristine Høiland, præst i Oslo,
besøger København...**
Efter Handling på norsk er der lidt
kaffe, te og brød
Se 'Meddelelser'

SYDSJÆLLAND Marjatta · Tappernøje

Fredag den 28. oktober (Marjattas sal)

Kl 19.00: **Høstfortælling**
ved Mette Weinhard: derefter en kort
aftenandagt – alle er velkomne!

Lørdag den 29. oktober (Marjattas sal)

Kl 9.00: **Menneskevielsens Handling**
Derefter er der brunch – alle er velkomne!

Fremblik

Planlagte datoer 2022: 16. og 17. december
Planlagte datoer 2023: 20. og 21. januar;
3. og 4. marts; 28. og 29. april; 9. og 10. maj

ODENSE Tinglækkevej 25

Fredag den 30. september

Kl 18.30: Foredrag på Lucia Care huset
Albani Torv 4, 5000 Odense
Om Kristensamfundets grundlæggelse
Ved Mette Weinhard
(varer til ca. kl 20.00)

Fredag den 21. oktober på Tinglækkevej

Kl 16.30: **Vi bygger alteret op**
Kl 17.30: Vi drikker kaffe og spiser vore
medbragte madpakker
Kl 18.00: **Studiekreds om Johannesevangeliet**
Kl 19.30: **Afsluttende aftenandagt**

Lørdag den 22. oktober

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**
Kl 11.00: **Søndagshandling for Børn**
finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes
derefter: Kaffe og kage og
velkomst til vore konfirmander
Kl 12.00: **Studiekreds: 'Trosbekendelsen'...**
Kl 13.00: **Landsbestyrelsen i Danmark holder møde**
Se 'Meddelelser'
Derefter oprydning ...

Fremblik

Tinglækkehus er reserveret i 2022:
9.-10. december; 23.-26. december
Tinglækkehus er reserveret i 2023:
3.-4. februar; 17.-18. marts;
19.-20. maj; 23.-24. juni.

AARHUS Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling

Søndag den 2. og 16. oktober (mikaeli) kl 10.00
Mandag den 3. og 17. oktober kl 10.00

Søndagshandling for Børn

Finder sted når mindst to børn deltager
Søndag den 2. og 16. oktober kl 11.00

Konfirmationsforberedelse til 2023

Børn der ønsker at blive konfirmerede i 2023
bedes tilmeldt hos Mette Weinhard,
tlf: 3331 4341 eller
mette.weinhard@gmail.com

Foredrag og Sammenkomster Aarhus

Søndag den 2. oktober
Kl 12.00: I anledning af 100-året for Kristensamfundets
grundlæggelse i Goetheanum:
Om Kristensamfundets grundlæggelse...
Foredrag ved Mette Weinhard

Mandag den 3. og 17. oktober
Kl 11.45: **Formiddagskreds**
Vi arbejder med Johannesevangeliet

Fredag den 14. oktober
Kl 11.00: **Fredagsmøde**
Vi sysler med rengøring og vedligeholdelse...
Efter en kaffe-spisepause:
Samtale om skiftende teologiske og/eller
spirituelle emner, p.t.
'Fra Jesus til Kristus' af Rudolf Steiner

Søndag den 16. oktober
Kl 11.45: Vi øver sange i ca en halv time...
Derefter:
Det kristne årsløb
Foredrag ved Mette Weinhard

Fremblik

Præstebesøg i Aarhus 2022
Lør. aften den 3. til ons. den 7. december (advent)
Ons. den 21. til søn. den 25. december (jul)

Præstebesøg i Aarhus 2023
Tors. den 26. til tirs. den 31. januar (epifanias)
Lør. den 11. til ons. den 15. marts (passion)
Ons. den 5. til ons. den 12. april (påske)
(Konfirmation søndag den 10. april)
Lør. den 13. til tors. den 18. maj (Kristi himmelfart)
Lør. aften den 24. til ons. den 28. juni (sankthans)

MEDDELELSER Hele Landet

AkutTelefonen

Når Mette Weinhard opholder sig i Aarhus eller på Fyn vil telefonnummer 3331 4341 være omstillet, indtil vi har fundet en permanent løsning på den landsdækkende telefoni – det vil også være muligt at opnå kontakt via akuttelefonen, hvis der er behov for det.

Mette Weinhard

Præstebesøg fra Norge 15. oktober

Etter Menneskevielsens Handling og kaffe inviterer Kristine Høiland til samtale om hva som er ønskelig av bidrag eller innholdsmessig arbeid de weekendene hun er i København. Hun snakker også om hva de gjør i Oslo av generelt innholdsmessig arbeid, som innspill i forhold til ulike muligheter.

Kristine Høiland

Landsbestyrelsens møte i Odense 22. oktober

Vi vil gerne opfordre alle, som har et anliggende, som bestyrelsen skal have kendskab til – eller skal tage stilling til – til at formulere tanker og spørgsmål skriftligt til bestyrelsen. Det tilsendte vil derefter komme med på dagsordenen.

Spørgsmål og tanker kan sendes til *Mette Weinhard* senest lørdag den 15. oktober.

Om konfirmationerne i foråret 2023

Opgaven med at undervise og forberede konfirmanderne i Jylland og på Fyn er nu videregivet til mig. Interesserede kan henvende sig med en mail på mette.weinhard@gmail.com – eller tage telefonisk kontakt med mig på 33 31 43 41 – og efterlade navn og telefonnummer, hvis jeg ikke er ved telefonen.

Mette Weinhard

MIKAELS KAMP MOD DRAGEN

Og et stort tegn viste sig på himlen: En kvinde med solen som klædebon og månen under sine fødder og en krone af tolv stjerner på sit hoved, og hun var frugtsommelig og skreg i barnsnød og fødselsveer.

Og et andet tegn viste sig på himlen og se, en stor ildrød drage, som havde syv hoveder og ti horn og på sine hoveder syv kroner, og dens hale drog en tredjedel af himlens stjerner med sig og kastede dem på jorden. Og dragen stod foran kvinden, som skulle føde, for at sluge hendes barn, når hun havde født det.

Og hun fødte et drengebarn, som skal vogte alle folkeslag med en stav af jern, og hendes barn blev borttrykket til Gud og til hans trone. Og kvinden flygtede ud i ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud; der skulle hun friste livet i et tusinde to hundrede og tresindstyve dage.

Og der blev strid i himlene: Mikael og hans engle kæmpede med dragen, og dragen kæmpede og dens engle. Men den kunne ikke holde stand, og der var intet sted mere i himlen for den.

Og den store drage blev styrtet ned – slangen fra urbegyndelsen, som kaldes Djævel og Satan, han som forfører hele jordens rige, blev styrtet ned på jorden og med ham alle hans engle.

Og han hørte en høj røst i himlen tale: Nu er lægedommen og riget blevet Guds og skabermagten blevet den salvedes; thi nedstyrtet er vore brødres anklager, han som anklagede dem for Gud dag og nat.

Og de har besejret ham gennem lammets blod og gennem deres ords vidnesbyrd; og de havde ikke deres liv for

kært til at gå i døden. Glæd jer derfor, I himle og alle som bor i dem; men ve jorden og havet! Til jer er djævelen kommet ned og hans vrede er stor, for han ved, at hans tid er kort.

Og da dragen så, at den var styrtet ned til jorden, fulgte den kvinden, som havde født drengbarnet. Og den store ørns to vinger blev givet til kvinden, for at hun skulle flyve ud i ørkenen til det sted, hvor hun frister livet tre en halv tid, fjernt fra slangens åsyn.

RIDDEREN PÅ DEN HVIDE HEST

Og jeg så himlen åben og se: En hvid hest og han som sad på den, var den, der skal gøre tro og erkendelse sande, og han dømmes og kæmper med retfærdighed.

Hans øjne er som flammende ild og på hans hoved er talrige kroner og han har et navn påskrevet, som ingen kan udtale og forstå, uden ham selv.

Han er klædt i et klædebon som er dyppet i blod og som kaldes Guds ord.

Og himlenes hærskarer fulgte ham på hvide heste, klædt i rent, hvidt linned. Af hans mund udgår et skarpt sværd, som han skal besejre folkeslagene med. Han er folkeslagenes hyrde, og med en stav af jern skal han føre dem. Han skal træde vimpersen med Gud, den almægtiges vilje, som vredens vin.

På sit klædebon og på sin lænd har han navnet skrevet:

Konge over konger

Herre over herrer.

GUDS FULDE RUSTNING

„Til sidst, mine brødre! Lad i jeres sjæl erfaringen af Kristus være mægtig; vær stærke med hans styrke. Ifør jer gudskraften som en rustning, for at I kan holde stand mod modstandermagternes målrettede angreb. For vores kamp er ikke mod væsner, som er inkarnerede i kød og blod, men mod væsner, der siden urbegyndelsen var fjender af al udvikling; mod ånder, der fornægter al skaberkraft; mod mørkets verdensherre, som i denne tid hæver deres hoveder; vi kæmper mod det ondes u-ånd, der hersker i riget under himlene.

Derfor, grib modigt gudskraften som man ifører sig en rustning, så I kan yde fuld modstand den dag, det onde træder frem, og stå oprejste efter at have fuldbragt alt.

Stå op og ombind hofterne med sandfærdighed; læg om jeres bryst, pansret – der er hærdet gennem bekendelsen til det gode; hav sikker grund under fødderne – når I med hvert skridt I tager, bringer freden ind i verden, når I bærer budskabet fra engleverdenen. Løft troens ubesejrede skjold, med hvilket I kan slukke alle den ondes gloende pile. Beskyt jeres hoveder med hjelmen, der er skabt af hellig dømmekraft og grib åndens sværd, som er den åndelige kraft i ordet.

Dette er rustningen, som I skal iklæde jer i al jeres bøn og fordybelse. Måtte jeres indre til enhver tid lyse op i ånden i bøn.

Mod dette åndsmål rette I al jeres vågne åndskraft, i jeres sjæleøvelser, i jeres forbøn for alle, der stræber mod ligevægt i sjælen. Og også for mig, at jeg, når jeg åbner min mund, mig da gives ordets åndskraft.”

MENNESKESØNNEN OG DE SYV MENIGHEDER

Jeg, Johannes, jeres bror og skæbneledsager både i prøvelser, som også i det indre kongedømme og i den udholdende kraft som vi, der er forbundne med Jesus, besidder, var på øen Patmos. Der skulle jeg blive værdig til at være delagtig i det guddommelige verdensord og i vidnesbyrdet for Jesu lidelser. På Herrens dag blev jeg løftet op i åndens verden og hørte bag mig en stærk røst som lyden af en basun, og den sagde: „Hvad du ser, skriv det i en bog og send den til de syv menigheder, i Efesos, Smyrna og Pergamon, i Thyatira, Sardes, Fiadelfia og Laodikæa.”

Og jeg vendte mig om for at se røsten, som talte til mig. Og da jeg vendte mig, så jeg syv gyldne lysestager og i midten af de syv lysestager én, som var lig en menneskesøn:

Iført en lang kjortel
 Omgjort om brystet med et bælte af guld
 Hans hoved og hår var hvidt som bleget uld, ja,
 hvidt som sne
 Hans øjne som flammende ild
 Hans fødder skinnede som guldmalm, når det gløder
 i ovnen
 Hans røst som brusen fra store vandmasser
 Og i sin højre hånd havde han syv stjerner
 Og af hans mund udgik et tveægget skarpt sværd
 Og hans åsyn lyste som solen, når den stråler i sin
 fulde glans.

Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som en død, og han lagde sin højre hånd på mig og sagde: „Frygt ikke! Jeg

er den første og den sidste og den levende; Jeg var død og se, levende er jeg i alle tidskredse og har dødens og dødsrigets nøgler.

Skriv, hvad du skuer, det som er, og det som vil ske efter dette: De syv stjerners hemmelighed, som du ser i min højre hånd og de syv gyldne lysestager. De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder.“

Bisættelse og Mindeord

Hans Erik Deckert blev født den 11. januar 1927 i Hamburg. Han modtog i sit hjem på Akaciegården på Frederiksberg Den sidste Olie fredag den 19. august og døde den 20. august. Udsigningen fandt sted fra Sankt Knuds vej 13 tirsdag den 23. august. Bisættelsen fandt sted i Lindevang Kirke på Frederiksberg tirsdag den 6. september. Menneskevielsens Handling for afdøde (mindehandling) er endnu ikke fastlagt.

Hans Erik Deckert voksede op som den ældste af seks søskende i en tosproget familie (dansk/tysk). Både hans danske mor og hans tyske far var meget musikalske og musikinteresserede mennesker, og der blev holdt huskoncerter i hjemmet gennem hele Hans Eriks opvækst. Hans Erik, der havde absolut gehør – omend kun på venstre øre, idet han blev døv på højre øre som 2-årig i forbindelse med en mellemørebetændelse – havde en klar stemme og spillede som lille barn først blokfløjte, inden han tidligt fik en cello.

Med dette instrument, som fulgte ham hele livet, kom han som 11-årig til Frankfurt på et elite-internat for musikbegavede drenge, og her lærte han komposition, dirigering og harmonilære – fag som skulle følge ham livet igennem.

Med skolens orkester og kor rejste disse børn rundt i det krigshærgede Tyskland og gav koncerter, og Hans Erik priste sig lykkelig over at have oplevet mange ikoniske bygninger, inden de faldt for krigens bomber. En lettere skade trak ham bort fra fronten i foråret 1945. Da musikskolens elever kunne beskyttes frem til de blev 18 år, havde han kun været indkaldt i ganske kort tid.

Hurtigt efter krigen i 1946 kom Hans Erik til København til sine morforældre, hvor han begyndte på Musikkonservatoriet. Efter endt uddannelse i komposition og dirigering i 1951 havde han sin solodebut på celloen i samme kirke, som han nu også er blevet bisat fra.

Hans Erik Deckert opdager hurtigt sin passion for at undervise. Først får han en stilling i Sverige, hvor han også lærer antroposofien at kende. Særligt er det eurytmien, der fængsler ham.

Denne kunst, som synliggør musikken, gør et dybt og varigt indtryk på ham. Senere har han en stilling ved konservatoriet i Esbjerg.

Da Hans Erik Deckert fik en stilling ved Aarhus Musikkonservatorium, købte han sit hus i Norsminde, som han boede i frem til maj 2021, hvor han flyttede nærmere sine søskende i København.

Fra 1972-74 havde han orlov fra konservatoriet og arbejdede i Bonn ved Alanus højskolen for kunst – med at skabe en musiklinje (uddannelse), som dog ikke kunne blive dét, som var tænkt. Fra den tid stammer dog Hans Eriks 'cello-familie' – en stor gruppe cellister, der har spillet sammen og som opsøgte ham i Danmark for at modtage undervisning.

'Musik og mennesker' hed et arbejde, som Hans Erik var med til at grundlægge i Danmark og som også førte til musik-deltidsseminariet på Audonicon. Der kom også en bog på grundlag af de mange artikler, som Hans Erik skrev.

Sidst i livet skrev Hans Erik en bog om sin opvækst under Hitler-regimet, og han holdt foredrag på gymnasier rundt om i landet for at advare unge mennesker om, at vi aldrig skal glemme at respektere og elske skønheden, sandheden og det unikke individuelle menneske.

Mette Weinhard

Bibliotekar på Sankt Knuds Vej

Vores trofaste bibliotekar Inger Maria Cause har bedt om at blive afløst i sit utrættelige virke i vores bibliotek over en meget lang årrække. Vi søger nu en person, som kunne tænke sig at løfte arven efter Inger Maria. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke hende for den store og uvurderlige indsats, som hun har ydet for Kristensamfundet. Så...

TUSIND TAK!

Fra alle os "bog-lånere"

'Menighedsandagt' på Sankt Knuds Vej – Vi mangler en 'torsdagsansvarlig' ...

Fremover holdes der jo ikke Menneskevielsens Handling i København om torsdagen – og denne dag er således blevet menigheden til del, hvor der kan foregå forskellige aktiviteter: Håndarbejdsgruppen, kristendom og rengøring, samtalegrupper og andet.

Torsdagens aktiviteter kunne indledes med en menighedsandagt, således som vi har prøvet det et par gange i den første halvdel af året.

Det vil være rigtig godt at have et menneske, som vil samle trådene for, hvad der sker på disse aktivitets-torsdage og for eksempel lave en lille kalender, som vi kan offentliggøre i Meddelelserne.

En sådan torsdagsansvarlig kunne også forberede, hvem der i givet fald kunne være 'oplæser' ved menighedsandagten. Alle er velkomne til at være den, der i kirkerummet læser ugens evangelietekst, trosbekendelsen og til sidst Fader Vor – og med en ansvarlig for disse torsdage kunne en menighedsandagt blive en fast tilbagevendende begivenhed.

Har du lyst og mod på denne opgave, så henvend dig til én i menighedsrådet. Vi vil tage imod med åbne arme!

Med venlig hilsen

Mette Weinhard, Troels Lindow, Anne Ottesen,
Henning Christiansen og Lisa Bratland

Håndarbejdsgruppen, Sankt Knuds Vej

Torsdag den 6. oktober holder håndarbejdsgruppen møde med henblik på at forberede julebasaren. Vi mødes den første torsdag i hver måned kl. 10.30. Alle er velkomne!

Se side 17 angående torsdage...

Med mange hilsner
Håndarbejdsgruppen

Kassererens Klumme

I august måned modtog vi en generøs gave fra ét af Kristensamfundets medlemmer – og effekten af denne gave er, at vi med udgangen af august måned har et overskud på 17.500 kr.

Den grundlæggende økonomi, som til stadighed bliver skabt af alle de frivillige månedlige eller årlige bidrag, flyder som en stille strøm gennem Kristensamfundet – nogle gange med højvande, andre gange med lavvande. Og med den modtagne gave har der rejst sig en lille bølge på denne strøm, der endnu en gang giver os troen på, at vandstanden holder sig.

I én af de evangelietekster, der læses i september måned, hedder det: "I skal således ikke bekymre jer for dagen i morgen, for morgendagen vil selv bringe det, der er nødvendigt."

Som kasserer bekymrer jeg mig jo tit og ofte over vores driftsøkonomi, men den gode vilje i kredsen af mennesker omkring Kristensamfundet bekræfter så sandelig budskabet i dette evangelisted.

Venlig hilsen
Lisa Bratlann
Kasserer

BETRAGTNING · OKTOBER

Mikaeltiden

Når vi går ind i Mikaeltiden, går vi ind i årets mørkeste tid. Nætterne er blevet længere end dagene og solens besøg på himlen bliver kortere og kortere. Netop i denne tid, hvor mørket vinder frem, falder Mikaeltiden.

Som mennesker lever vi her i den jordiske verden. Vi lever i den mørke materiens verden. Og fordi vore jordiske sanser kun er rettet mod det materielle, ser vi ikke åndens lys. Vi lever i den illusion, at alt, hvad der er jordisk-materiel substans, er det egentlige og at alt, hvad der ikke er jordisk-materiel substans, slet ikke eksisterer. De kræfter der får os til at tro det, er dragens kræfter. Sådan fængsler den os i jord-slavelænker. Det er netop af dette fangenskab, ærkeenglen Mikael vil befri os.

I tidebønnen og i mellembønnen som vi hører i Menneskevielsens Handling i Mikaeltiden, bliver vi igen og igen henvist til hjertet i os, til hjertets kræfter. Vi hører blandt andet, at vi skal opleve i hjertet Menneskevielsens Handling. Vi hører, at Mikael bereder menneskehjertet for lyset, for Kristi lys.

Så når vi går ind i årets mørkeste tid, bliver vi gjort opmærksomme på, at hjertet er det organ, gennem hvilket vi kan finde vejen til Kristus og således hjælpe Mikael i hans kamp mod dragen.

Måtte Mikaeltiden altid blive en hjerternes fest for os, at vi i den tid kan optage det barn i vore hjerter, som kvinden i himlen føder og udvikle dette i os, at det kan komme til verden til jul.

Troels Lindow